



De Avondvierdaagse

Samen zijn we één,
Samen lopen wij naar de overwinning,
weer een speld erbij
4 maal achtereen,
Loop je nooit alleen
Dus kom uit je stoel en loop gezellig mee
Want bewegen is , goed voor iedereen

Elk jaar opnieuw,
gaan we er op uit met z'n allen
dat is echt wel cool, want je bent er eventjes uit
elke dag een paar uurtjes lopen
zelfs met regen en halfverzopen
gaan we allemaal door naar de finishlijn...

refrein.....

1 x in het jaar
lopen wij de avondvierdaagse
T'is goed voor de lijn, dus de ouders lopen graag mee
En de straten staan vol met mensen,
die ons allemaal sterkte wensen
snoep en bloemen aan 't einde van de dag

refrein:

Altijd kijk ik er naar uit, eerlijk waar
T 'ís zo gezellig met elkaaaaaaar





Mijn tante uit Marokko

Ik heb een tante uit Marokko en die komt, HIEP HOI
Ik heb een tante uit Marokko en die komt, HIEP HOI
Ik heb een tante uit Marokko,
een tante uit Marokko,
een tante uit Marokko en die komt, HIEP HOI

refrein:

Zing ik A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI

Zing ik A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI

Zing ik A-Ja-Jippie,

A-Ja-Jippie,

A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI

- En ze komt op twee kamelen als ze komt, HOBBEL HOBBEL
- En ze schiet met twee pistolen als ze komt PIEF PAF
- En dan braden we een varken aan het spit, KNOR, KNOR



De zeppelin

(Canon)

Wij voeren met een zucht
daar boven in de lucht,
we zaten zo gezellig in een
schuitje.

En niemand kon ons zien,
we hadden pret voor tien:
Lang leve de zeppelin!



Een Nederlandse Amerikaan

Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verre staan 2x

Refrein:

Van voor naar achter van links naar rechts 4x

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er zit zowaar geen haar meer op 2x
Ref.

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek
Het hangt een meter uit zijn broek 2x
Ref.

Zijn broek komt amper tot zijn kuit
Gestreepte sokken eronder uit 2x
Ref.

Zijn buik lijkt wel een luchtballon
Ik wou dat ik er in prikken kon 2x
Ref.



Roodkapje

Zeg Roodkapje waar ga je henen.
Zo alleen, zo alleen.
Zeg Roodkapje waar ga je henen.
Zo alleen.

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
In het bos, in het bos.
Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
In het bos.

In het bos zijn de wilde dieren.
In het bos, in het bos.
In het bos zijn de wilde dieren.
In het bos.

Ik ben niet bang voor de wilde dieren,
Ben niet bang, ben niet bang.
Ik ben niet bang voor de wilde dieren,
Ben niet bang.

Ik zal wel zien of jij niet bang bent.
Zal wel zien, zal wel zien.
Ik zal wel zien of jij niet bang bent.
Zal wel
zien.





Hoofd, schouders, knie en teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie
en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie
en teen
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie
en teen



My Bonnie lies over the ocean

My Bonnie lies over the ocean
my Bonnie lies over the sea
my Bonnie lies over the ocean
oh bring back my Bonnie to me.

Bring back, bring back
oh bring back my Bonnie to me, to me
bring back, bring back
oh bring back my Bonnie to me.

Last night as I lay on my pillow
last night as I lay on my bed
last night as I lay on my pillow
I dreamed that my Bonnie was dead.

Bring back, bring back
oh bring back my Bonnie to me, to me
bring back, bring back
oh bring back my Bonnie to me.

Potje met vet

Dit is het eerste couplet
Ik heb een potje met vet
Al op de tafel gezet
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet
Al op de tafel gezet

Dit is het tweede couplet
Ik heb een potje met vet
Al op de tafel gezet
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet
Al op de tafel gezet

Dit is het derde couplet
et cetera...



© Can Stock Photo

We zijn er bijna, we zijn er bijna

We zijn er bijna, we zijn er bijna
maar nog niet helemaal.
(kontje kaal!)

We zijn er bijna, we zijn er bijna
maar nog niet helemaal.



What shall we do with the drunken sailor

What shall we do with the drunken sailor
what shall we do with the drunken sailor
what shall we do with the drunken sailor
early in the morning?

Refrein:

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
early in the morning.

Shave his belly with a rusty razor
shave his belly with a rusty razor
shave his belly with a rusty razor
early in the morning.

Refrein

Put him in the long boat till he's sober
put him in the long boat till he's sober
put him in the long boat till he's sober
early in the morning.

Refrein:

Stick him in a barrel with a hosepipe on him
stick him in a barrel with a hosepipe on him
stick him in a barrel with a hosepipe on him
early in the morning.

Refrein:

Put him in the bed with the captains daughter
put him in the bed with the captains daughter
put him in the bed with the captains daughter
early in the morning.

Refrein

That's what we do with the drunken sailor
that's what we do with the drunken sailor
that's what we do with the drunken sailor
early in the morning?

Refrein

1 2 3 4 5 6 7

Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter
Alweer een kilometer van mijn
schoenen afgesleten
Maar mijn moeder mag het niet
weten want dan krijg ik niet te eten
En mijn vader mag het niet horen
want dan krijg ik om mijn oren.



Het hondje van de bakker

Het hondje van de bakker, dat had vies
gedaan
Dat was gaan zwemmen, zonder
zweembroekie aan!

En van je hela hela hela holala
hela hela hela holala
hela hela hela holala
hela hela hela ho

Toen kwam er politie, die zei: "Vieze
Hond"!!
Ben jij gaan zwemmen, zonder broekie
aan je kont!



Napoleon avec Marie-Louise

Napoleon avec Marie-Louise 3x
Lalalalalala

Napoleon avec Marie-Loui* 3x
Lalalalalala

Napoleon avec Marie-Lo** 3x
Lalalalalala

Napoleon avec Marie-*** 3x
Lalalalalala

Napoleon avec Ma*-*** 3x
Lalalalalala

Napoleon avec **-* 3x
Lalalalalala

Napoleon a* **-* 3x
Lalalalalala

Napoleon ** **-* 3x
Lalalalalala

Napole* ** **-* 3x
Lalalalalala

Napo** ** **-* 3x
Lalalalalala

Na*** ** **-* 3x
Lalalalalala

**** ** **-* 3x
Lalalalalala

Napoleon avec Marie-Louise 3x
Lalalalalala

If you're happy and you know it

If you're happy and you know it
clap your hands, [klap, klap]
if you're happy and you know it
clap your hands, [klap, klap]
if you're happy and you know it
and you really want to show it,
if you're happy and you know it
clap your hands! [klap, klap]

Idem met:

- stamp your feet (stamp stamp)
- nod your head (knik, knik)
- turn around (draai om)
- shout: we are! (WE ARE)



Cowboy Billie Boem

En wie rijdt daar op z'n paard door de prairie?
Dat is cowboy Billie Boem, door de boeven zeer
gevreesd
Er is nooit in 't Wilde Westen een cowboy
geweest
Die zo dapper was als cowboy Billie Boem! Hiep
hoi!
Van je hotsie knotsie knetter, van je jippie jippie
jee
Maar het paard werd zeer vermoeid, en het
wou niet langer mee
Maar hij moest de boeven vangen, dus nam hij
een ander beest
En nu gaan we zelf bedenken wat voor beest
dat is geweest



Zevensprong

Heb je al gehoord van de zeven, de zeven,
heb je al gehoord van de zevensprong.
Ze zeggen dat ik niet dansen kan,
maar ik kan dansen als een edelman:
En dat is één
En dat is twee
En dat is drie
En dat is vier
En dat is vijf
En dat is zes
En dat is zeven...



Dudeljo

(Canon) 1e stem:

Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de Wielewaal.

En horen wij die muzikant,
dan is zomer in ons land.

Dudeljo klinkt zijn lied,
dudeljo klinkt zijn lied.

Dudeljo en anders niet.

Dudeljo klinkt zijn lied,

dudeljo klinkt zijn lied.

Dudeljo en anders niet...

(herhalen)

2e stem:

Kom mee naar buiten allemaal,
dan zoeken wij de Wielewaal.

En horen wij die muzikant,
dan is zomer in ons land.

Dudeljo klinkt zijn lied,

dudeljo klinkt zijn lied,

Dudeljo en anders niet.

Dudeljo klinkt zijn lied,

dudeljo klinkt zijn lied.

Dudeljo en anders niet ...

(herhalen)

Tien kleine visjes

Tien kleine visjes

Die zwommen naar de zee

Moeder zei:

Maar ik ga niet mee

Ik blijf lekker in die oude boeren sloot

Want in de zee zwemmen haaien

En die bijten je

blub, blub, blub, blub, blub

blub, blub, blub, blub, blub

- Negen kleine visjes
- Acht kleine visjes
- Zeven kleine visjes
- Zes kleine visjes
- Vijf kleine visjes
- Vier kleine visjes
- Drie kleine visjes
- Twee kleine visjes

Eén klein visje

Die zwom naar de zee

Moeder zei:

Maar ik ga niet mee

Ik blijf lekker in die oude boeren sloot

Want in de zee zwemmen haaien

En die bijten je dood.....

